

Familj

Greger Carpelan, 1923–2017

Friherre Greger Carpelan har avlidit i en ålder av 94 år. Närmast sörjande är dottern Agneta, brorsbarnen Yvonne och Mikael, samt deras barn och barnbarn.

Greger Carpelan, född den 12 augusti 1923 i Snappertuna i Finland, var son till genealogen och förvaltningschefen vid Helsingfors universitet, Tor Carpelan och hans hustru Anna, född Edgren. När Greger var 16 år bröt vinterkriget ut, och han verkade då som frivillig inom luftbevakningen. Under fortsättningskriget stred han som artillerist, sårades svårt och kom till Sverige för medicinsk vård. Han utbildade sig senare till jägmästare i Helsingfors, återvände till Sverige 1947 och inledde yrkesbanan med studier av motorsågens eventuella berättigande i skogsbruket vid Föreningen skogsarbetens och Kungliga Domänstyrelsens arbetsstudieavdelning. Sedan följde en gärning som dominerades av förvaltning av skogsegendomar, däribland Stockholms stads, Danvikshems och Nobelstiftelsens, de senare som verksam inom Skogssällskapet.

Greger var en omvittnat både krävande och mycket skicklig yrkesman. Han verkade i det ekonomiskt rationella skogsbrukets anda, men värnade i lika hög grad de rekreativa skogarnas värden. Det senare fick flera uttryck, däribland i hur han och hustrun Ingegerd med stor känsla för landskapets karaktär skapade sommarstället Norrskatan på Åland. Bebyggelsen underordnade sig landskapet på ett mycket finkänsligt sätt. Deras stora intresse för natur, arkitektur och stadsbyggnad ledde senare till ett djupt engagemang för Nationalstadsparkens tillblivelse och utveckling. De ville se en förstärkning av Haga, Brunnsviken och Ulriksdals gröna värden, och kunde som boende i Sparres träslott i Bellevueparken överklaga planer som de uppfattade var i strid med lagen. Det gjorde de också, med delvis mycket stor framgång, och det tack vare en stor uthållighet och utomordentlig kunskap i sak.

Gregers historiska och kulturella intressen kombinerades med en stark känsla för den

egna släktens bakgrund. I den andan var han primus motor för en fin utställning på Åbo slott år 2007 där släktens 600-åriga historia sedan adlandet även kom att spegla Finlands historia.

Gregers sociala intresse, vänlighet och generositet visste få gränser, och han engagerade sig även i flera flyktingars situation. En annan typisk "gregersk" gest var att fira sin egen 90-årsdag genom att bjuda ett 30-tal vänner och släktingar på en oförglömlig safari i Ruaha och Selous i Tanzania.

En krigare, en stor personlighet med en osviktig moralisk kompass, en äkta gentleman och en kär vän har lämnat jordelivet. Saknaden delar vi med många.

Nilli Markkola
Anita Ruhn
Kurt Antskog
Bibbi Antskog
Gerd Lindblom
Erik Lindholm
Suzanne Lundvall
Peter Schantz
För släkt och vänner
